



Wie ben ik?

*Wie ben ik?
Gevormd door het leven
een strijd gevoerd
om te overleven
aanpassen, conformeren en strijden
om te kunnen blijven staan
en ware gevoelens te vermijden*

*Wie ben ik?
Als ik mijn strijd terzijde leg?
Waar hoor ik thuis?
Zachtjes hoor ik
vrouwenstemmen fluisteren
"Jij bent onze dochter
Jij hoort bij ons
Jouw strijd was onze strijd
en heeft ook ons bevrijd
Kom en rust
wij zullen voor je zorgen
in onze handen ben je geborgen"*

*Wie ben ik?
Ik geef mij over
aan de liefdevolle zorg
van deze vrouwen
die ik ergens ken
Mijn voormoeders
die mij omarmen
Hun handen vrij
dragen ze mij*

*Wie ben ik?
Ik sluit mijn oren
omringd door de stilte
is er nog zoveel te horen
in de rust
vind ik mezelf terug
ik omarm het leven
in liefde word ik
opnieuw geboren*

Shielta Ramautarsing - 25 juni 2021